



Over schaken?!

Beschrijving

Mijn grootste interesse is het schaakspel dat ik voor het eerst leerde spelen op 12-jarige leeftijd. De interesse werd een passie in 1972, door de match om het wereldkampioenschap tussen Boris Spassky en Robert Fischer. Toen ben ik lid geworden van een schaakclub in Breda: SV Breda-Noord (die bestaat niet meer).

Tijdens mijn studie Natuurkunde in Utrecht was ik lid van de Utrechtse Studenten vereniging UTSTUD (is nu [SV Paul Keres](#)) en ben daar ook nog enige tijd penningmeester geweest.

In die periode heb ik ook het correspondentieschaak ontdekt (nog met briefkaarten!) en daarin uiteindelijk meegespeeld in de finale van het WK [Schliemann-Jänisch](#) (de verplichte schaakopening).

Vandaag de dag ben ik lid van de Utrechtse schaakvereniging [UCS De Rode Loper](#). Niet meer zo actief als een aantal jaren geleden toen ik eerst penningmeester en daarna voorzitter van de club geweest ben, maar nog wel als eindredacteur van het tweemaandelijks clubblad De Balans.

Datum aangemaakt

2022/06/01